

*De HEER zal je voortdurend leiden, Hij zal je verkwikken in dorre streken, Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevoeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt.*

*Jesaja 58: 11*

### **Met hart en ziel en in woord en daad**

Het is ons verlangen als Mission to the World/Afrika Zending om ons met hart en ziel en met woord en daad in te zetten voor het evangelie. We zijn daarom heel dankbaar voor de vele deuren die voor ons open zijn gegaan om dit uit te voeren. Desondanks zijn we ons ervan bewust dat het in eigen land begint en daarom zetten wij ons als bestuursleden ook in onze eigen kerk, stad en omgeving in, om God lief te hebben met heel ons hart, onze ziel en onze kracht en onze naaste als onszelf. Daarbij blijft het strijden tegen de zonde in ons, de zelfzucht en de zorgen van de wereld, waardoor de liefde zo makkelijk kan verkillen. We danken God dat Hij ons steeds de overwinning geeft.



### **Erwin bezoekt Kenia en Malawi**

Erwin brengt van 18 oktober tot 2 november een bezoek aan Kenya en Malawi. Hij onderwijst daar tijdens een nascholingsconferentie voor voorgangers en kerkleiders. Dit keer ligt de aandacht op het evangelie en op de handelingen der apostelen. Het is ons gebed en onze verwachting dat deze conferenties zullen bijdragen aan de verdieping van het evangelie in Afrika en aan de versterking van Gods kerk daar.

## **Vriendenbrief oktober 2018**

### **Nieuwe contacten in Ierland**

Het project om uit te reiken naar Afrikaanse migranten in Ierland is een paar jaar geleden tot stilstand gekomen toen Samantha terugging naar Malawi. Onlangs heeft Erwin echter opnieuw contact gekregen met Malawiaanse migranten in het land, die hem voor een pastoraal bezoek hebben uitgenodigd. Naast pastorale gesprekken heeft hij ook advies gegeven aangaande een kinderplichtprogramma in Malawi dat vanuit Ierland ondersteund wordt. Erwin heeft bij een Malawiaans migrantengezin gelogeed en is gevraagd om nog vaak terug te komen. Hij is zeker van plan om dat te doen.

### **Peter voor het eerst in Oeganda**

In augustus en september 2018 maakte Peter een rondreis door Kenia en Oeganda. Op verzoek van dominees uit de regio verzorgde hij conferenties over counseling. Iedere keer dat Peter in Afrika is, merkt hij dat er enorm veel behoefte is aan precies dit soort onderwijs. De kerk van Christus heeft een taak te vervullen in het aanpakken van persoonlijke problemen en het stimuleren van mensen om in harmonie samen te leven.



In Kenia hebben we al veel contacten, maar Oeganda is nieuw. Het nieuwe contact hier is voorbereid door een Afrikaanse broeder, die woont en werkt in Linz in Oostenrijk. Op de terugreis vanuit Roemenië in 2017 hebben Peter en Roel kennis met hem gemaakt. Dankzij deze ontmoeting kon Peter van 13 tot 15 september 2018 een conferentie verzorgen in Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Wat Peter betreft de meest gezegende conferentie ooit. Er kwamen 200 deelnemers!



Eerder op zijn reis verzorgde Peter al een conferentie in Kisii (zuidwest Kenia, waar de families in ons kindersponsorplan leven) en na zijn uitstapje naar Oeganda gaf hij nog een conferentie in Nairobi, de hoofdstad van Kenia. Het was een gezegende reis. En we kunnen melden dat de kerk in Kenia zelf ook niet stil zit. Zij hebben de visie ontwikkeld om de komende tijd alle 42 stammen in Kenia met het evangelie te bereiken in hun eigen taal.

### Praat en beslis mee!

Sinds Erwins terugkeer uit Malawi in 2012 heeft het dagelijks bestuur van Mission to the World steeds bestaan uit dezelfde drie personen: Erwin van der Meer, Peter Edelenbosch en Roel Brandsma. Het werk is in diezelfde periode uitgebreid en veel diverser geworden. De drie bestuursleden doen het werk met veel plezier, maar voelen dat er nog zeker twee extra bestuursleden nodig zijn. Wilt u ons bestuur komen versterken? Of wilt u gewoon eens nader kennismaken met onze bestuursleden en ontdekken hoe alles in zijn werk gaat? Mail: [info@afrikazending.nl](mailto:info@afrikazending.nl).

### Kindersponsorplan



#### Naomi Kemunto Ameny

Naomi is geboren op 11 februari 2011. Over enkele maanden wordt ze dus acht. Ze heeft geen ouders meer en leeft nu bij haar oma in huis. Die heeft geen vast inkomen en leeft van wat haar kleine moestuin oplevert. Ze hebben gebrek aan goede voeding, kleding en andere essentiële

levensbehoeften. Omdat ze onvoldoende eet, is Naomi vaak ziek. Ze is een rustig meisje dat met veel plezier meedoet aan de zondagsschool in het dorp.

### Dankzegging & Gebed

- Dank voor alle kansen die we krijgen om mee te werken in het Koninkrijk van God.
- Dank voor het netwerk van broeders en zusters ter plaatse dat ons daarbij helpt.
- Dank voor de geestelijke en lichamelijke bescherming die God onze zendelingen steeds opnieuw weer biedt.
- Bid om een zegen op de plannen van de kerken in Kenia om alle stammen in het land in hun eigen taal te bereiken.
- Bid voor verdere uitdieping van de nieuwe contacten in Ierland.
- Bid voor een zegen op de reis van Erwin in Afrika.
- Bid voor versterking van het MttW-bestuur met nieuwe mensen.

#### Giften:

Wereldzending en omzien naar mensen in nood is een taak van elke volgeling van Jezus. Het is iets dat we samen doen met de middelen die we hebben. Uw giften zijn daarom hard nodig om de kinderen in de projecten te ondersteunen en voor de andere activiteiten van Mission to the World. U kunt uw gift, o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen, overmaken naar:

**IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09**  
**t.n.v. Stichting Afrika Zending**  
**Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker**

Wilt u ook andere broeders en zusters in uw gemeente en omgeving aanmoedigen om het werk te steunen met een vast bedrag per maand? U kunt hen ook vragen of ze deze nieuwsbrief willen ontvangen en hun namen en emailadressen aan ons doorgeven.

NB De stichting heeft een ANBI beschikking.  
Website: [www.afrikazending.nl](http://www.afrikazending.nl)  
Email: [info@afrikazending.nl](mailto:info@afrikazending.nl)  
Facebook: [www.facebook.com/missiontotheworld](https://www.facebook.com/missiontotheworld)  
Tel: 06-33455838