

God: "Ik zal Mijn grootheid en Mijn heiligheid tonen en Mij aan vele volken bekendmaken. Ze zullen beseffen dat Ik de HEER ben."

Ezechiël 38: 23



Erwin trok door Malawi

Erwin bezocht Malawi van 25 februari tot en met 9 maart 2018. Hij reisde dit keer samen met zijn jongste dochter Sophie (die in Malawi is opgegroeid), vriendin Sarah en collega-theoloog en vriend Clarkson. Ze hebben twee succesvolle conferenties achter de rug en predikten in een baptistengemeente in Blantyre. Veel mensen gaven gehoor aan de evangelieboodschap en de leiders zijn geestelijk toegerust. Ze hebben met elkaar het boek Romeinen bestudeerd en onderzocht hoe de lessen kunnen worden toegepast in Malawi. Uiteraard bezochten Erwin en zijn reisgenoten ook familie en vrienden.

Peter is in Roemenië

Peter en zijn vrouw Yvonne zijn op dit moment op zendingsreis in Roemenië. Ze zijn op 30 april 2018 vertrokken en verwachten eind mei terug te keren naar Nederland. Ze gingen op pad in de auto met een aanhanger vol met hulpgoederen. In de grensstad Oradea hebben ze de aanhanger achtergelaten bij Gigi Mut, een oude bekende, met wie ze al jaren samenwerken. Hij zal zorgen voor de verdere distributie van de hulpgoederen.

Vriendenbrief mei 2018



Peter en Yvonne zijn verder gereisd naar Barai, een dorpje in de buurt van universiteitstad Cluj. Daar hebben ze hulpgoederen gebracht aan Roma families. Het gedeelte van het dorp waar de Roma leven is opvallend veel verbeterd. En er is meer goed nieuws, want de mannen van het dorp waren allemaal niet aanwezig omdat ze aan het werk waren. Wat dus betekent dat ze werk hebben! Peter en Yvonne hebben met de families gebeden en de gezinnen gezegend. Ze hoorden ook een geweldig getuigenis van een man die altijd veel te veel dronk en nu al meer dan een halfjaar geen druppel meer heeft aangeraakt!



In het dorp Catina leven ook veel Roma. Vijf jaar geleden is hier een bijzondere vrouw komen wonen. Ze heet Sanja (rechts op de foto) en heeft een wekelijkse kinderclub opgericht voor de kinderen van het dorp. Peter en Yvonne hebben haar kleurpotloden en andere benodigdheden voor kinderwerk gebracht, gedoneerd door mensen in Nederland. In het dorp is inmiddels een kleine kerk ontstaan, met negen bezoekers. Eén van hen is een zigeunermeisje. Het Lichaam van Christus heeft onze aandacht nodig, dus bid voor deze beginnende gemeente.

Peter en Yvonne zijn vervolgens doorgereisd naar Suceava, de thuisstad van hun schoonzoon. Ze hebben in een door hem gebouwd gasthuis gelogeerd, terwijl de schoonfamilie de auto repareerde. De rest van de reis zullen ze doorbrengen in Constanta bij de Zwarte Zee. Ook daar ontmoeten ze bevriende families en werken ze mee in een pinkstergemeente van Roma.

Nieuwe reis naar Kenia

Van 24 mei tot 9 juni 2018 zal Erwin onderweg zijn in Kenia. Hij zal daar een theologische nascholingsconferentie leiden voor kerkelijke leiders in Kisii en omgeving. Erwin brengt in deze periode ook een bezoek aan ons kindersponsorproject in Gesieka. Daarnaast zal hij op de zondagen dat hij in het land is het woord brengen in gemeentes in Kisii en Eldoret.

Praat en beslis mee!

Sinds Erwins terugkeer uit Malawi in 2012 heeft het dagelijks bestuur van Mission to the World steeds bestaan uit dezelfde drie personen: Erwin van der Meer, Peter Edelenbosch en Roel Brandsma. Het werk is in diezelfde periode uitgebreid en veel diverser geworden. De drie bestuursleden doen het werk met veel plezier, maar voelen dat er nog zeker twee extra bestuursleden nodig zijn. Wilt u ons bestuur komen versterken? Of wilt u gewoon eens nader kennismaken met onze bestuursleden en ontdekken hoe alles in zijn werk gaat? Mail: info@afrikazending.nl.

Kindersponsorplan



Cynthia Nyanchoka Makori

Cynthia werd geboren op 22 mei 2014. Ze is dus drie jaar oud. Cynthia heeft geen vader meer en haar moeder is HIV-positief. Ze heeft twee broertjes en zusjes. De familie is zeer arm en leeft in zeer moeilijke omstandigheden. Het ontbreekt hen aan voedsel, kleren en andere essentiële

zaken. Cynthia is ondervoed. Toch is ze speels, hoewel zwak en ziekelijk.

Dankzegging & Gebed

- Dank voor alle kansen die we krijgen om mee te werken in het Koninkrijk van God.
- Dank voor het netwerk van broeders en zusters ter plaatse dat ons daarbij helpt.
- Dank voor de geestelijke en lichamelijke bescherming die God onze zendelingen steeds opnieuw weer biedt.
- Bid voor de jonge gemeente in Catina. Bid voor groei en bid dat de gemeente goede invloed mag hebben in het wel en wee van het dorp.
- Bid voor de volgende reis van Erwin naar Kenia. Bid voor bescherming en bid voor onderling begrip en voor goede samenwerking met de plaatselijke gemeentes.
- Bid voor versterking van het MttW-bestuur met nieuwe mensen.

Giften:

Wereldzending en omzien naar mensen in nood is een taak van elke volgeling van Jezus. Het is iets dat we samen doen met de middelen die we hebben. Uw giften zijn daarom hard nodig om de kinderen in de projecten te ondersteunen en voor de andere activiteiten van Mission to the World. U kunt uw gift, o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen, overmaken naar:

IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09

t.n.v. Stichting Afrika Zending

Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker

Wilt u ook andere broeders en zusters in uw gemeente en omgeving aanmoedigen om het werk te steunen met een vast bedrag per maand? U kunt hen ook vragen of ze deze nieuwsbrief willen ontvangen en hun namen en emailadressen aan ons doorgeven.

NB De stichting heeft een ANBI beschikking.

Website: www.afrikazending.nl

Email: info@afrikazending.nl

Facebook: www.facebook.com/missiontotheworld

Tel: 06-22759685