

Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de weg van de Heer en zich verdiept in Zijn wet, dag en nacht.

Psalm 1:1,2

Beste zendingsvrienden,

Na jarenlang God gediend te hebben door mijn naaste te helpen in Afrika, is mijn werkveld nu vooral in eigen land. De relatie met Kenia, Malawi, Zimbabwe en Zuid-Afrika is daarmee zeker niet afgedaan en via email, social media en telefoon sta ik nog regelmatig Afrikaanse leiders bij met raad en daad. Ook gaat een deel van mijn inkomen naar Afrika om hulp te bieden en natuurlijk naar zendingsreizen wanneer mogelijk, zoals afgelopen november naar Malawi.

Ik had gehoopt om de afgelopen maand naar Kenia te kunnen, maar helaas vond ik hiervoor de middelen niet. Ik geloof echter dat ik op de juiste tijd wel kan gaan. Ik ben dankbaar dat er ook in mijn afwezigheid in Afrika nog veel gebruik wordt gemaakt van onderzoek dat ik in het verleden heb gepubliceerd. Ik krijg regelmatig feedback en dat is bemoedigend. De meeste tijd steek ik echter nu in mijn werk onder dak- en thuislozen in Rotterdam. Deels is dit in dienst van het Leger des Heils als SPW-2 medewerker, maar daarnaast ook op vrijwillige basis. Het geeft heel veel voldoening om mensen die alles zijn kwijtgeraakt en de bodem hebben bereikt weer moed in te spreken en te helpen hun leven weer op te bouwen. Ook komt het evangelie en het navolgen van Christus en zijn onderwijs veel ter sprake en mag ik op dat vlak voor deelnemers en medewerkers iets betekenen. Mijn ervaring van uit huis en gezin gezet worden begin 2012 en daarna heel veel kwijt raken dat je dierbaar is, inclusief baan, vertrouwde leefomgeving, vriendenkring en inkomen in 2012 en de traumatische impact die dat heeft, helpt mij nu om ontredderde mensen in soortgelijke omstandigheden te begrijpen. Omdat ik dit zelf aan den lijve heb ondervonden, kan ik empathisch en heel geduldig zijn als hun emoties op en neer gaan als een jojo, of als ze helemaal verward zijn. Ook mijn ervaring van ontheemd, dakloos en zonder inkomen aankomen in Nederland in 2013 helpt mij om asielzoekers en anderen in soortgelijke omstandigheden te begrijpen. Ook ervaringen in mijn jeugd met huiselijk geweld, gepest worden op school en andere problemen zijn nu plotseling zaken die ik als ervaringsdeskundige kan aanwenden om mijn medemens te begrijpen en te helpen.

Wat ik zo bijzonder vind is dat ik zelf ook nog midden in mijn herstelproces zit, maar toch anderen mag helpen en zij daar soms ook bij helpen. Ik heb onder andere heel veel steun ervaren van de deelnemers met wie ik werk toen Samantha vorig jaar erg ziek was met een tumor in haar hoofd, daarna een scheiding voor haar kiezen kreeg en zonder werk en inkomen kwam te zitten en ik als vader heel erg bezorgd was. Al met al kan ik zeggen dat als ze eenmaal in Gods handen gelegd worden, zelfs de moeilijkste dingen ten goede worden gekeerd. Ondertussen leer ik zelf ook heel veel van collega's en van de cursussen die ik krijg en de zelfstudies die ik doe. Ik hoop op een dag deze kennis ook weer te gebruiken om onze medemens in mijn Afrika te helpen, maar voorlopig is het vooral in Rotterdam en omstreken. Op persoonlijk vlak gaat het goed met mij en Nicole al blijft haar verblijf een gebedspunt, omdat haar asielprocedure in België vastgelopen lijkt te zijn. Als we het papierwerk in Afrika gecorrigeerd en opgestuurd krijgen, willen we zo snel mogelijk in Nederland ons huwelijk registreren en een aanvraag doen voor een verblijfsvergunning. Met Emma en Sophie gaat het gelukkig ook goed. Ze doen het goed op school en emotioneel zijn ze sterker en zekerder geworden en verbazen ze me soms met hun veerkracht.



Samantha

Zoals ik al eerder heb geschreven, is mijn dochter Samantha ook door een heel diep dal gegaan en begint ze daar nu pas een beetje uit te klimmen. Het begon vorig jaar in april met de diagnose van een tumor in haar hoofd. Door een godswonder werd deze gratis door een arts in Zuid-Afrika verwijderd, maar daarna volgde een periode van spanning en onzekerheid, omdat Samantha geen goede chemo kon bekostigen en het gezin financiële problemen had. Dit is uit de hand gelopen en na een geweldsincident is zij bij haar man weg gegaan. Omdat ze in Malawi weinig kansen had, probeerde Samantha in het veel rijkere Zuid-Afrika iets op te bouwen. Aanvankelijk leek het goed te gaan, want ze had al snel een baan. Helaas was dit van korte duur en zat ze korte tijd later berooid in een vreemd land ver van huis zonder ergens heen te kunnen. Dankzij de hulp van

vrienden en van medewerkers van Mission to the World kon ze toch verder en gelukkig heeft ze op dit moment weer een baan en een inkomen. Er zijn nog wel wat onzekere factoren en daarom vraag ik gebed voor Samantha en wijsheid voor mij als vader om haar de juiste hulp en steun te kunnen bieden.

Sevana

Met Sevana en haar man Shingi gaat het goed. Ze werken allebei hard in Zimbabwe en Malawi om rond te komen en dat lukt ze gelukkig goed. Door de lange uren die ze maken, hebben ze niet zoveel tijd voor zending en hulpverleningsactiviteiten, maar desondanks lukt het Sevana nog wel om in samenwerking met een stichting uit België trainingen te faciliteren voor de verbetering van hulpverlening aan getraumatiseerde kinderen in Malawi. Dit is belangrijk werk omdat hulpverleners, zowel binnen als buiten de kerkelijke kring nauwelijks getraind zijn om goed met getraumatiseerde kinderen/mensen om te gaan. Het meisjesproject is inmiddels volledig afgerond. De behoefte aan meisjes/vrouwenopvang blijft groot, maar daarvoor zijn de middelen en het personeel momenteel helaas niet beschikbaar. Gelukkig kunnen we hier wel voor bidden en deze situatie in Gods handen leggen.

Meisjesproject Malawi afgerond

Het meisjesproject dat werd opgezet in de periode dat Erwin in Malawi woonde en werkte is per 31 december 2016 officieel afgerond. In het begin waren er voldoende financiële middelen om een opvanghuis met een huismoeder en negen meisjes een plaats te bieden. Nadat Erwin zich uit Malawi moest terugtrekken droogden de financiën voor dit project echter op. Gelukkig waren de meisjes inmiddels een stuk ouder en konden de meesten terugkeren naar hun familie. Eén meisje vond een plekje in een pleeggezin. Via een home based care systeem bleven we alle meisjes financieel ondersteunen. Daarom waren we niet bang dat de meisjes iets aangedaan zou worden, of dat ze met een nieuwe beschuldiging een 'heksenkind' te zijn geconfronteerd zouden worden.

Terug in de maatschappij

Een aantal jaren lang hebben we dankzij onze sponsors in de home based care kunnen voorzien. Ook de jongste meisjes zijn inmiddels volwassen geworden en het was tijd om het project te stoppen. In december 2016 hebben de meisjes voor het laatst ondersteuning gehad. Het geld is gebruikt voor eten en onderwijs. Tijdens de laatste bestuursreizen naar Malawi in 2016 is het project steeds op zijn functioneren bekeken. De meisjes hebben allemaal een plek gevonden in de maatschappij van Malawi. Hetzij

zelfstandig, gezien hun leeftijd, hetzij door herplaatsing in een gezin. Onze bijzondere dank gaat uit naar alle sponsors en dan met name naar Joël-gemeenschap Rafaël, wiens trouwe steun dit project mogelijk maakte.

Peter gaat naar Malawi

Peter is van plan om in mei van dit jaar opnieuw af te reizen naar Malawi. Dit zal zijn derde reis worden en de tweede keer dat hij op eigen gelegenheid gaat. Hij wil zijn cursus counselling, waarvan hij vorig jaar in het land het eerste niveau heeft onderwezen, voortzetten. Van verschillende plaatselijke gemeentes heeft hij ook weer verzoeken om het woord te komen brengen ontvangen.



Hulp Koerdistan

In december 2016 heeft Suhaila Sawa, de motor achter het hulpproject voor de kinderen van Erbil in Koerdistan, een eigen stichting opgericht: de Nederlandse Stichting voor de Kinderen van Irak (NSKI). MttW is dus niet langer rechtstreeks betrokken bij dit hulpproject. De in 2016 gezamenlijk geworven fondsen zijn echter ten goede gekomen aan een hulptransport dat op 17 december 2016 in Erbil aankwam en daar hulpgoederen (onder andere kleren) voor 22 Koerdische families heeft mogen brengen.

Praat en beslis mee!

Sinds Erwins terugkeer uit Malawi in 2012 heeft het dagelijks bestuur van Mission to the World steeds bestaan uit dezelfde drie personen: Erwin van der Meer, Peter Edelenbosch en Roel Brandsma. Het werk is in diezelfde periode uitgebreid en veel diverser geworden. De drie bestuursleden doen dit met veel plezier, maar voelen nu dat er nog zeker twee extra bestuursleden nodig zijn. Wilt u ons bestuur komen versterken? Of wilt u gewoon eens nader kennismaken met onze bestuursleden en hoe alles in zijn werk gaat? Mail dan naar info@afrikazending.nl.

Kindersponsorplan

Een echtpaar dat jarenlang trouw het meisjesproject in Malawi steunde, heeft, na het einde van dit project, besloten om de sponsoring te verleggen naar ons nieuwe project in Kisii in Kenia. We zijn dit paar daarvoor zeer dankbaar, want nu hebben we dus al voor drie hulpbehoevende kinderen permanente ondersteuning! Hieronder stellen we graag nog iemand aan u voor.



Mirriam Nyabokeye Amenya

Mirriam werd geboren op 15 december 2008. Ze is dus acht jaar oud. Ze is volledig wees. Haar beide ouders zijn overleden en ze woont bij haar oma. Die heeft echter geen vast inkomen en moet leven van de opbrengst van haar moestuin. Hierdoor ontbreekt het Mirriam aan goede voeding, kleding en andere basisbehoeften. Mirriam is door ondervoeding zwak en vaak ziek. Mirriam is een rustig kind en vindt veel plezier in het bezoeken van de zondagschool.

Dankzegging & Gebed

- Dank voor het goede werk dat Erwin mag doen onder de dak- en thuislozen in Nederland
- Bid voor de gezondheid van Samantha en bid dat de stijgende lijn in haar sociale en financiële situatie mag doorzetten
- Bid om wijsheid voor Erwin om als vader de juiste hulp en steun te kunnen bieden.
- Bid voor mensen en middelen om te voorzien in de blijvende behoefte aan meisjes- en vrouwenopvang in Malawi
- Bid Gods zegen voor de meisjes uit het meisjesproject in Malawi die nu op eigen benen staan
- Bid voor Peters geplande reis naar Malawi. Bid voor de voorbereiding en bid voor begeleiding en zegen
- Bid om 2 extra bestuursleden

Giften:

Wereldzending en omzien naar mensen in nood is een taak van elke volgeling van Jezus. Het is iets dat we samen doen met de middelen die we hebben. Uw giften zijn daarom hard nodig om de kinderen in de projecten te ondersteunen en voor de andere activiteiten van Mission to the World. U kunt uw gift, o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen, overmaken naar:

IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09
t.n.v. Stichting Afrika Zending
Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker

Wilt u ook andere broeders en zusters in uw gemeente en omgeving aanmoedigen om het werk te steunen met een vast bedrag per maand? U kunt hen ook vragen of ze deze nieuwsbrief willen ontvangen en hun namen en emailadressen aan ons doorgeven.

NB De stichting heeft een ANBI beschikking.
www.afrikazending.nl
info@afrikazending.nl
FB: