

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, en elke tong zal belijden: 'Jezus Christus is Heer', tot eer van God, de Vader.

Filippenzen 2: 5-11

Met Kerst denken we aan het feit dat Christus naar de aarde kwam, gezonden door de Vader om de mensheid te redden. In Filippenzen lezen we hoe Jezus zich in liefde en gehoorzaamheid liet zenden naar een wereld die in vergelijking met de heerlijkheid in de hemel een verschrikkelijke plek voor hem was. Hij gaf vrijwillig zijn positie in de hemel op om ons te dienen als een knecht. Niet alleen een knecht voor wie hem liefhadden, maar zelfs een dienaar van wie hem afwezen. Kerst herinnert ons ook aan het feit dat Jezus tot ons zegt: "Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend Ik u." Net als Hij worden wij geroepen om ons heerlijke en comfortabele leven op te geven omwille van een wereld in nood. Net als Hij worden wij gezonden als dienaren in de wereld, om te dienen en niet om te heersen. Net als Hem zullen wij te maken krijgen met ongemak, lijden en tegenstand. Als dragers van het licht zijn we vaak niet welkom, want sommigen haten het licht vanwege hun eigen slechte daden. Anderen worden er juist toe aangetrokken, zoals Johannes 3: 20-21 beschrijft.

MttW kijkt terug op een bijzonder jaar

Begin 2015 gingen Erwin en Peter op zendingsreis naar Malawi, nadat God op wonderbaarlijke wijze had voorzien in een ticket voor Erwin. Eind 2015 gaan Erwin en Peter op zendingsreis naar Kenia. Opnieuw op een manier die alleen God kan bedenken. Een paar weken terug vroeg de jonge en enthousiaste Keniaanse voorganger David, met wie Erwin veel samenwerkt, of hij in december nog naar Kenia zou komen. Erwin in Nederland, en zijn geliefde Nicole in Kenia, hadden zich er, ondanks veel gebed, al verdrietig bij neergelegd dat ze nog lang van elkaar gescheiden zouden zijn. Erwin had minder dan vijf euro op zijn spaarrekening staan. De voorganger in Kenia had echter meer geloof en antwoordde: "God zal voorzien." Erwin beaamde dat God dit kan doen, maar zonder echt te geloven dat het zou gebeuren. Diezelfde avond kwam Peter echter met het idee om naar Kenia te gaan en Erwin kon op zijn kosten mee. Dit was voor Erwin en Nicole een geweldig wonder en heeft velen bemoedigd, inclusief Erwins collega's bij het Leger des Heils. In de woorden van Erwin: "Ik ga er bijna van

genieten dat ik arm ben, want ik heb dit jaar vaker meegemaakt dat God wonderbaarlijk voorzag in wat ik nodig had, dan ooit tevoren." Zoals het er nu naar uit ziet zullen Erwin en Peter ook nog de hulp krijgen van een zuster uit de Menorah gemeente in Zoetermeer. Zij komt helpen bij de kinderevangelisatie in Kenia.

Vrijwilligerswerk

We zijn ook dankbaar voor de mogelijkheid die Erwin heeft om zich bij het Leger des Heils in Rotterdam in te zetten. Hij is daar vooral praktisch dienstbaar in het kantoor en in de keuken. Of hij bemant de receptie. Verder helpt hij cliënten en collega's met diverse zaken. Erg waardevol is dat hij tijdens zijn werk bijna dagelijks hele goede gesprekken heeft over zijn geloof met collega's en cliënten. Een tijdje terug bijvoorbeeld vroeg een jongen op het beschermd wonen project voor jongeren met een problematische achtergrond: "Als u hier niet voor betaald zou krijgen, zou u dan ook hier zijn om me te helpen?" Toen Erwin hem vertelde dat hij niet betaald kreeg, vielen zijn ogen bijna uit hun kassen. Sindsdien zijn hij en vele andere jongens een stuk opener geworden. Onlangs hebben ze met elkaar de geboorte van Jezus gevierd en ook toen kwam weer een stukje van het evangelie onder hun aandacht. Kerst vieren samen met de mensen die Hem echt heel hard nodig hebben, is een bijzondere ervaring.



Kindersponsorplan

Voor de twee kinderen die we vorige maand in de Vriendenbrief voorstelden; Philes Nyaboke Makori en Jane Kemunto Obwari, hebben we inmiddels sponsors mogen vinden. Deze nieuwsbrief brengen we opnieuw twee kinderen uit de omgeving van Kisii in Kenia onder uw aandacht. Namelijk Robina en Evans ...



Robina Kwamboka Ondieki

Robina is een arm weesmeisje van zeven jaar oud. Tenzij er een wonder gebeurt, zal ze niet erg oud worden, want ze is besmet met HIV, dat Aids veroorzaakt. Ze heeft beide ouders al aan Aids verloren en woont nu bij haar grootmoeder, die haar probeert te verzorgen ondanks het feit dat ze geen inkomsten heeft, dan enkel wat opbrengst uit haar tuin. Ze hebben tekort aan voedsel en andere basisbehoeften. Robina heeft nog twee stiefzussen, maar die worden door andere familieleden opgevangen. Robina is vaak erg verdrietig, maar komt graag naar zondagschool, waar ze dan helemaal opleeft.



Evans Juma Kiboni

Evans is een jongetje van drie jaar oud. Hij woont samen met zijn moeder en broer (10) en zus (6) in een klein arm huisje. Evans heeft zijn vader, die kostwinner was, nauwelijks gekend. Zijn moeder heeft geen baan of vaste inkomsten. Ze moeten het als gezin hebben van het kleine beetje dat hun tuintje opbrengt en van wat ze aan hulp krijgen van hun eveneens arme familie en vrienden. Evans lijdt aan ondervoeding en heeft aan bijna alles gebrek. Een klein bedrag per maand uit Nederland kan voor hem en voor zijn hele gezin het verschil maken tussen een kans om

het te redden en kansloos. Desondanks is Evans over het algemeen een vrolijk kind.

Verkoopvrijwilliger gezocht

Het bestuur van Mission to the World zoekt een vrijwilliger die vanuit zijn of haar eigen huis postzegels, munten en bankbiljetten (geschonken aan MttW) te koop wil aanbieden op bijvoorbeeld Marktplaats. De opbrengst is voor de zendingsdoeleinden van MttW. De vrijwilliger kan vergoed worden in zijn of haar onkosten. Op deze manier kunnen deze verzamelobjecten te gelde worden gemaakt en krijgt u als vrijwilliger de kans dienstbaar te zijn in Gods Koninkrijk. Meldt u aan via info@afrikazending.nl.

Dankzegging & Gebed

- Dank voor de zegen die Erwin heeft kunnen brengen op zijn werkervaringsplaats bij het Leger des Heils.
- Dank voor de vele wonderen die God het afgelopen jaar heeft gedaan.
- Dank en bid voor het Kindersponsorplan.
- Bid voor de volgende reis naar Kenia; 30 december 2015 tot 22 januari 2016.

Wij wensen u gezegende feestdagen toe en de nabijheid van God in het nieuwe jaar.

Het team

In Nederland: Erwin, Peter en Roel

In Malawi: Shingayi en Sevana

Giften:

Wereldzending en omzien naar mensen in nood is een taak van elke volgeling van Jezus. Het is iets dat we samen doen met de middelen die we hebben. Uw giften zijn daarom hard nodig om de kinderen in de projecten te ondersteunen en voor de andere activiteiten van Mission to the World. U kunt uw gift, o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen, overmaken naar:

IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09
t.n.v. Stichting Afrika Zending
Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker

Wilt u ook andere broeders en zusters in uw gemeente en omgeving aanmoedigen om het werk te steunen met een vast bedrag per maand? U kunt hen ook vragen of ze deze nieuwsbrief willen ontvangen en hun namen en emailadressen aan ons doorgeven.

NB De stichting heeft een ANBI beschikking.
www.afrikazending.nl
info@afrikazending.nl