

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen zeggende: "Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde."

Matteüs 28: 18

Beste zendingvrienden,

Onlangs moest ik opeens denken aan hoe mijn gezin en ik 15 jaar geleden bijna werden gelynched in Harare, Zimbabwe, door een boze menigte die tegen Groot-Brittannië aan het demonstreren was. In antwoord op gebed werden we tenauwernood gered. Ondanks Gods ingrijpen, was deze gebeurtenis een traumatische ervaring die ik nu, pas vele jaren later, echt een plekje heb mogen geven. Het laat goed zien dat ook al heeft Jezus alle macht in hemel en aarde dit niet betekent dat lijden ons automatisch bespaard blijft, ook psychisch lijden niet. Tegelijkertijd kan ik ook getuigen dat deze, en andere, moeilijke ervaringen, door God ten goede gekeerd zijn. Ik kan bijvoorbeeld in mijn werk onder dak- en thuislozen en onder vluchtelingen mensen met een trauma heel goed herkennen, aanvoelen en benaderen. Zo is te midden van mijn zwakheid de macht van Christus zichtbaar geworden. Niet in het vermijden van het lijden, maar dwars door het lijden heen. Dit geeft mij hoop voor de toekomst, ook nu mijn gezin opnieuw door een moeilijke tijd gaat.

Samantha

Mijn dochter Samantha is al lange tijd erg ziek. Ze heeft door Gods genade de kanker overwonnen, maar haar nieren hebben een grote klap gekregen door de medicatie. In een land zonder sociale voorzieningen betekent ziek-zijn geen inkomen, armoede en honger voor deze alleenstaande moeder met twee kleine kinderen (Grace



en Michael). Mede hierom is ze onlangs naar Zuid-Afrika verhuisd. We helpen haar daar een nieuw bestaan op te bouwen. Het grote voordeel is dat ze in Zuid-Afrika toegang heeft tot betere medische hulp. Wilt u voor haar situatie bidden? En wellicht kunt u een financiële bijdrage geven.

Erwin

Peter terug in Malawi

Peter is afgelopen zomer voor de derde keer naar Malawi gegaan. Op verzoek van de plaatselijke kerken bracht hij in de maand juni het vervolg op de pastorale cursus die hij vorig jaar in het land gegeven heeft. De gelovigen zijn erg geïnteresseerd in dit onderwijs. Daarnaast heeft Peter opnieuw het voorrecht gehad om op zondag in



verschillende lokale kerken het Woord te brengen. Dit keer met de nadruk op de boodschap uit Matteüs 24, met speciale

aandacht voor de vele waarschuwingen die Jezus in deze 'Rede over de laatste dingen' geeft. Peter is met name heel blij dat zijn oproepen aan het einde van



de diensten veel respons opleverden. Tijdens een dienst in de Living Gospel kerk kwamen zo'n 200 mensen naar voren. Peter heeft voor hen mogen bidden, zegenen en met olie zalven. Voor velen had hij een profetisch woord. Peter dankt God voor de kracht die hij kreeg om dit te kunnen volhouden.

Nieuwe reis naar Kenia en Zimbabwe

Binnenkort hoopt Erwin naar Kenia te reizen om een cursus te geven voor de voorgangers op het gebied van pastoraat. Na een week vliegt hij door om in Zimbabwe hetzelfde te doen en tijd met dochter Sevana, schoonzoon Shingayi en kleinzoon Ethan door te brengen. Ook zal hij in deze tijd het woord verkondigen bij de lokale Baptisten Unie.

Praat en beslis mee!

Sinds Erwins terugkeer uit Malawi in 2012 heeft het dagelijks bestuur van Mission to the World steeds bestaan uit dezelfde drie personen: Erwin van der Meer, Peter Edelenbosch en Roel Brandsma. Het werk is in diezelfde periode uitgebreid en veel diverser geworden. De drie

bestuursleden doen dit met veel plezier, maar voelen nu dat er nog zeker twee extra bestuursleden nodig zijn. Wilt u ons bestuur komen versterken? Of wilt u gewoon eens nader kennismaken met onze bestuursleden en hoe alles in zijn werk gaat? Mail dan naar info@afrikazending.nl.

Kindersponsorplan



Mirriam Nyaboke Amenya

Mirriam werd geboren op 15 december 2008. Ze is dus acht jaar oud. Ze is volledig wees. Haar beide ouders zijn aan Aids overleden en ze woont bij haar oma. Die heeft echter geen vast inkomen en moet leven van de opbrengst van haar moestuin. Hierdoor ontbreekt het Mirriam aan goede voeding, kleding en andere basisbehoeften. Mirriam is door ondervoeding zwak en vaak ziek. Mirriam is een rustig kind en vindt veel plezier in het bezoeken van de zondagschool.

Mission to the World Facebook Page

Al enige tijd onderhouden we ook een pagina op Facebook. Persoonlijke berichten uit den vreemde en belangrijke nieuwtjes zijn hier regelmatig te vinden. U vindt de pagina op www.facebook.com/missiontotheworld.

Dankzegging & Gebed

- Dank voor de zegen die Peter mocht ervaren tijdens zijn reis in Malawi.
- Bid dat men in Malawi het geleerde gaat toepassen.
- Bid voor Samantha, Grace en Michael in Zuid-Afrika. Bid dat God hen helpt om eindelijk weer een stabiel leven op te bouwen.
- Bid voor Erwins nieuwe reis naar Afrika.
- Bid voor een zegen op het dagelijkse werk van MttW.

Giften:

Wereldzending en omzien naar mensen in nood is een taak van elke volgeling van Jezus. Het is iets dat we samen doen met de middelen die we hebben. Uw giften zijn daarom hard nodig om de kinderen in de projecten te ondersteunen en voor de andere activiteiten van Mission to the World. U kunt uw gift, o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen, overmaken naar:

IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09
t.n.v. Stichting Afrika Zending
Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker

Wilt u ook andere broeders en zusters in uw gemeente en omgeving aanmoedigen om het werk te steunen met een vast bedrag per maand? U kunt hen ook vragen of ze deze nieuwsbrief willen ontvangen en hun namen en emailadressen aan ons doorgeven.

NB De stichting heeft een ANBI beschikking.
Website: www.afrikazending.nl
Email: info@afrikazending.nl
Facebook: www.facebook.com/missiontotheworld
Tel: 06-22759685