

*Het is niet belangrijk wie plant, of wie begiet; alleen God is belangrijk, want Hij doet groeien. Wie plant en wie begiet hebben hetzelfde doel, al worden ze ieder apart beloofd overeenkomstig de moeite die ze zich hebben gegeven.*

1 Korinthe 3: 7-8

## Beste zendingsvrienden,

Aan het einde van 2016 mogen we samen dankbaar terugblikken op een vruchtbaar jaar met zendingsreizen in Europa, Afrika en Azië. We mochten werken in Roemenië, Kenia, Malawi en Pakistan. Bovendien startten we een nieuw project in Koerdistan: Shelter for Life. We hebben vele mensen in hun nood mogen helpen. In het bijzonder met het vinden van de weg naar Christus. We willen graag samen met u God voor dit alles danken en erkennen dat Hij het is die alles mogelijk heeft gemaakt. Hij geeft de groei en zegen op onze gezamenlijke arbeid. We zijn ook dankbaar voor al onze medewerkers, vrijwilligers en de eveneens belangrijke achterhoede die door giften, gebed en morele steun net zo zeer deel zijn van dit werk.

## Erwin bezoekt Malawi

Op 3 november ben ik afgereisd naar Malawi om mijn familie daar te bezoeken en tegelijkertijd Gods kerk te dienen. Ik heb een hele fijne tijd gehad en mocht ondermeer mijn dochter Samantha ondersteunen in haar strijd tegen kanker en in haar strijd om te overleven in een land zonder sociale voorzieningen.



Verder heb ik samen met mijn goede vriend en medestrijder in het geloof een mooie jeugdconferentie mogen leiden met door de jeugd gekozen onderwerpen zoals God, geloof en social media. De jongeren waren erg enthousiast en ook de media die was uitgenodigd was er erg over te spreken. Een deel van het onderwijs werd vier dagen lang uitgezonden op televisie in Malawi bij

## Vriendenbrief december 2016

verschillende zenders. Ook radio en krant gaven er aandacht aan. Zeker iets om dankbaar voor te zijn.



Ik mocht ook spreken in twee kerkdiensten in de regio Blantyre, waar in totaal rond de 60 mensen zich aan het volgen van Jezus hebben toegewijd, of, in sommige gevallen, ópnieuw hebben toegewijd. We zijn er allen erg dankbaar voor om zo God aan het werk te zien in mensenharten.

Ik heb op uitnodiging ook mijn oude werkterrein bezocht bij de Evangelische Kerk van Malawi. De huidige leiders willen erg graag dat ik terugkom om meer voorgangers en evangelisten te trainen. Ik heb hen uitgelegd dat ik daar momenteel te weinig ondersteuning voor heb, maar dat als God het mogelijk maakt, ik zeker weer terug zal komen om deze kerk met haar 200.000 leden te helpen. De PIM Baptistenkerk met zo'n 100.000 leden deed eenzelfde verzoek. De oogst is groot, maar er zijn helaas weinig arbeiders in Malawi.

Al met al kijk ik met dankbaarheid terug op mijn bezoek aan Malawi. De zendingsvlam is weer flink aangewakkerd. Bidt u mee dat God het op de Zijn tijd voor ons mogelijk zal maken om terug te keren naar het Afrikaanse zendingsveld?

Erwin

## Peter reist naar Pakistan

Peter begon op 12 oktober 2016 aan zijn eerste reis naar Pakistan. Hij is daar drie weken gebleven en verzorgde een pastoraal programma met onder andere aandacht voor de vijf talen der liefde. In de eerste week een conferentie voor vrouwen en vervolgens een pastorale conferentie waar vooral veel jongeren op afkwamen. Ook sprak Peter in de zondagsdiensten van verschillende lokale gemeenten. De plaatselijke christenen ontvingen hem met open armen. Peter was in het bijzonder dankbaar voor zijn vertaalster: Ayesha Sarfaz.

Omdat in Pakistan de elektriciteit nog wel eens wil uitvallen, moest voor iedere conferentie of andere bijeenkomst een aggregaat worden gehuurd. Op den duur besloot Peter om er zelf één aan te schaffen en die aan de lokale gemeente te doneren, samen met vijf lampen voor samenkomsten in de open lucht.



Op Peters werk in Pakistan rustte veel zegen. Maar ook de dagelijkse ellende van de Pakistanen bleef hem niet bespaard. Tijdens zijn bezoek overleed een te vroeg geboren baby. En hij werd geconfronteerd met de overweldigende armoede en met de achtergestelde positie van de christenen in het land. Aan het einde van de reis stelde Peter vast: zending zijn betekent, net als in een huwelijk, het delen van lief én leed.

### Shelter for Life: de verloren kinderen van Erbil

Mission to the World is gevraagd om iets te betekenen voor de kinderen in Erbil, de hoofdstad van Koerdistan, waar veel kinderen die uit de christelijke omgeving van Mosul (Ninevé) komen, op straat leven. Kinderen die gevlucht zijn, omdat hun ouders gedood zijn of hen zijn kwijtgeraakt. Gezien de passie van Suhaila Sawa, een Koerdische uit dit gebied, heeft MttW hier positief op gereageerd. In de Naam van Jezus willen wij Suhaila en haar medewerkers actief ondersteunen om de kinderen in Erbil en omliggende dorpen te helpen.



Wij denken hierbij aan hulptransporten, opvang van de kinderen (bijvoorbeeld in een weeshuis), psychologische hulpverlening voor traumaverwerking, enzovoorts. Met de plaatselijke overheid hebben wij contacten in hoeverre wij een christelijk centrum voor hulpverlening, 'Shelter for Life', kunnen openen. In de berichten op onze website [www.afrikazending.nl](http://www.afrikazending.nl) kunt u de vorderingen volgen. Daarnaast is voor dit project een speciale Engelstalige website [www.mttw.info](http://www.mttw.info) geopend en een eigen Facebook-pagina. Ondertussen is het eerste transport aangekomen in Erbil met 60 bananendozen met kleding, 10 computers en 10 naaimachines.

Donaties kunt u overmaken naar NL15 INGB 0005 795 209, t.n.v. SAZ, Leeuwenberg 2, Pijnacker. Met vermelding: 'Shelter'. Dank voor uw steun.

### Dankzegging & Gebed

- Dank voor Gods bescherming tijdens de vele reizen die we afgelopen jaar mochten maken.
- Dank voor Gods zegen op ons werk overal ter wereld.
- Bid voor het Shelter for Life project. Bid voor de financiën en bid voor de realisatie.
- En bid voor Gods leiding in het nieuwe jaar.

Wij wensen u een gezegend en actief 2017!

### Het team

Erwin, Peter, Roel en Kader

### Giften:

Wereldzending en omzien naar mensen in nood is een taak van elke volgeling van Jezus. Het is iets dat we samen doen met de middelen die we hebben. Uw giften zijn daarom hard nodig om de kinderen in de projecten te ondersteunen en voor de andere activiteiten van Mission to the World. U kunt uw gift, o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen, overmaken naar:

**IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09**  
**t.n.v. Stichting Afrika Zending**  
**Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker**

Wilt u ook andere broeders en zusters in uw gemeente en omgeving aanmoedigen om het werk te steunen met een vast bedrag per maand? U kunt hen ook vragen of ze deze nieuwsbrief willen ontvangen en hun namen en emailadressen aan ons doorgeven.

NB De stichting heeft een ANBI beschikking.  
[www.afrikazending.nl](http://www.afrikazending.nl)  
[info@afrikazending.nl](mailto:info@afrikazending.nl)