

*Jezus: "Iedereen die Mij zal erkennen bij de mensen, zal Ik ook erkennen bij Mijn Vader in de Hemel."*

Matteüs 10: 32

## Malawi

### Bezoek aan het armste land ter wereld

Peter Edelenbosch en Erwin van der Meer bezochten kortgeleden onze medewerkers Shingayi en Sevana in Malawi.

#### Peter: Afhankelijk van God

We reisden naar Malawi om seminars, spreekbeurten en preken te verzorgen voor de Malawianen in Blantyre en omgeving. Het resultaat hiervan was overweldigend. Bijna iedere dag kregen Erwin en ik de kans om iets met hen te delen. Vaak twee of drie Bijbelstudies of lessen op een dag (ook nog eens onafhankelijk van elkaar; als ik ergens sprak, sprak Erwin doorgaans ergens anders).

We zijn erg blij dat we zo iets voor de Heer mochten doen. Alles wat we vertelden werd met grote dank aanvaard. Een aantal keer moesten we in ons toch al drukke programma nog wat vrije ruimte zoeken voor een extra verzoek om een spreekbeurt. Wel vier keer is ons gevraagd om écht terug te komen.

Malawi is een erg arm land. Velen hebben in onze ogen absoluut onvoldoende middelen om redelijk te leven. Bijna iedereen die we tegenkwamen, zit in een soort overlevingsmodus. Ze eten twee keer per dag alleen wat maïspap en een sliertje groente. Er is geen werk. Mensen met iets meer geld hebben vaak twee of meer mensen in dienst voor € 50,- per maand. Soms zelfs fulltime. En deze werknemers zijn dan ook nog blij, want dat betekent in ieder geval eten elke dag en wat kleding en een dak boven je hoofd.

Er is weinig natuur in het land. Alle mensen die niet in de paar steden wonen die het land rijk is wonen verspreid in dorpen op het platteland. Overal vind je maïsveldjes voor het eten. Veel Malawianen wonen in huisjes van kleiblokken met een rieten dak. De iets rijkere wonen in huizen van steen met een golfplaten dak. Soms zit er nog een raam en een deur in. Malawi is inderdaad het armste land ter wereld.

De Engelse koloniale bezaten vroeger grote plantages waarop de Malawianen werkten. Deze Engelsen zijn nu echter oud geworden en zitten in bejaardentehuizen. De plantages zijn overgenomen door Indiërs. Malawianen werken daar nu de hele dag voor € 50,- per maand en knippen de theeplanten.

Slechts enkele wegen zijn verhard. De meeste bestaan gewoon uit kleigrond. Gelukkig was het geen regenseizoen, want nu was de grond hard en viel er op de wegen te rijden. De rijken beschikken dan ook bijna allemaal over een vierwiel aangedreven pick-up. Het openbaar vervoer gaat in hoofdzaak met minibusjes.



Gezien dit alles zijn Malawianen dus écht afhankelijk van God. Het mooie is dat velen van hen zich ook als zodanig opstellen.

#### Erwin: Heerlijk thuiskomen

Voor mij was de zendingsreis naar Malawi heerlijk thuiskomen. Ik werk graag te midden van de beperkingen van het leven, zoals ze bestaan in het land dat nu volgens de Wereldbank officieel het armste land ter wereld is.

Armoede is niet alleen maar negatief. Zoals Jezus onderwijst, is het vooral moeilijk voor de rijken om het Koninkrijk van God binnen te gaan. Het Evangelie is daarom vooral goed nieuws voor de armen. Het leert ons immers om goed te doen aan alle mensen. Mensen liefhebben, zoals we onszelf liefhebben en anderen behandelen, zoals we zelf behandeld willen worden, betekent in de praktijk dat we solidair met hen zijn. Het betekent dat we zonder dwang onze bezittingen vrijwillig delen, zodat uiteindelijk niemand te kort heeft, maar er voor allen goed wordt gezorgd. De armen zijn eerder geneigd deze levensstijl in navolging van Christus te aanvaarden, dan de rijken, die in materieel opzicht veel te verliezen hebben.

Ik ben daarom dankbaar dat deze reis mij in staat heeft gesteld om, naast het bezoeken van familie, vrienden en collega-zendelingen, van mijn relatieve rijkdom te delen met mensen die nog veel minder hebben. Bovenal ben ik dankbaar dat we in de leiderschapsconferenties onze broeders en zusters in Christus daar tot zegen mochten zijn en dat we hen konden bemoedigen in het navolgen van Christus.

Bovendien waren er ook een aantal mensen die voor het eerst besloten om serieus Christus na te gaan volgen. Ik was er ontroerd van en beschouw het als een groot voorrecht en een zegen dat we iets mochten meemaken van de oogst die God geeft.



De Evangelische Kerk van Malawi heeft voor ons haar deuren wijd open gezet en mij gevraagd of ik niet terug kon komen als hun zending, of dat ik iemand anders in mijn plaats kon sturen om hen te helpen bij de toerusting van leiders en bij de evangelieprediking. Het is mijn hoop en gebed dat de Heer dit te Zijner tijd mogelijk zal maken. Tot die tijd wil ik Malawi zoveel als mogelijk blijven bezoeken, als God in de middelen voorziet.

#### **Shingayi en Sevana:**

##### **Home Based Care, medische hulp en seminars**

We groeten jullie allen vanuit Malawi als onze familie in Christus. Als we terugkijken op 2014 zijn we dankbaar dat God ons door een moeizaam jaar heeft geleid en dat we nog steeds kunnen werken in Malawi.

Met de meisjes in het Meisjesproject gaat het goed. Op dit moment ontvangen vijf meisjes regelmatig ondersteuning voor hun onderhoud en opleiding, namelijk: Stella, Thoko, Chrissie, Tabitha en Carol. Verder zijn we bezig met de intake van twee nieuwe meisjes. Om de kosten van het project zo laag mogelijk te houden zijn we geleidelijk naar home

based care overgestapt. Dit betekent dat we de meisjes niet meer voor langere termijn in het huis houden, maar enkel voor korte tijd als crisisopvang en dat we hen daarna zo snel mogelijk bij betrouwbare familie onder proberen te brengen. De nieuwe aanpak lijkt goed te werken, ondanks dat de meisjes soms nog getraumatiseerd zijn. Ze hebben in ieder geval weer stabiliteit in hun leven en gaan weer naar school. Thoko en Stella bevinden zich allebei in het laatste jaar van de middelbare school en ze bereiden zich voor op hun eindexamens.

Zoals jullie misschien al weten, is Malawi ernstig getroffen door overstromingen waardoor ruim 200.000 mensen dakloos zijn geworden. Deze mensen zijn alles kwijtgeraakt en ze hebben van alles nodig. Van veilig drinkwater, dekens en voedsel tot medische hulp. Met jullie hulp hebben we een aantal families kunnen helpen. Sevana is vooral heel actief geweest in het uitdelen van dekens en plastic vellen voor het herstellen van de dakbedekking van huizen waar de muren nog van overeind staan, en natuurlijk voedsel. Dankzij haar medische achtergrond kon Sevana ook wat eerste hulp bieden en gezondheidsadvies geven, samen met een verpleegster.



Zij gaan samen ook ten minste één keer per maand naar de dorpen in Blantyre District om gezondheidsadvies en eerste hulp te bieden. Deze dorpen zijn heel ver verwijderd van een kliniek of gezondheidscentrum. Tijdens elk bezoek wachten er zeker 100 mensen om medische hulp en advies te krijgen. Het is heel triest want zelfs degenen die de lange weg naar een ziekenhuis of kliniek hebben afgelegd, krijgen toch meestal te horen dat de medicatie die zij nodig hebben niet beschikbaar is. Zelfs voor makkelijk te behandelen aandoeningen, zoals hoge bloeddruk. De rondrijdende kliniek van Sevana en haar vriendin is

daarom een zegen voor hen. Een dag kliniek kost € 100,-, inclusief medicatie. Specifieke giften voor dit doel via Mission to the World/Stichting Afrika Zending zijn dus noodzakelijk.

Dit jaar zou ik (Shingayi) graag weer aan de slag gaan met het trainen van leiders in de diverse kerken, in samenwerking met de New Assemblies of God Gemeente. De kosten van een seminar inclusief vervoer, lunch voor de deelnemers (die soms van heel ver komen) en materialen liggen tussen de € 80,- en de € 100,-. Mocht u een seminar willen bekostigen, dan kunt u een gift voor dit doel overmaken onder vermelding van 'Seminar'. Wij zorgen er dan voor dat het uitgevoerd wordt.

Tenslotte danken we allen die ons tot nu toe hebben gesponsord om in Malawi te kunnen werken. Helaas zijn de giften voor ons persoonlijk zo laag geworden, dat we heel veel tijd moeten besteden aan betaald werk om zo in ons onderhoud te voorzien. Hierdoor blijft eigenlijk te weinig tijd over om onze bediening goed uit te voeren. We vragen daarom of u biddend wil overwegen om ons als gezin maandelijks te ondersteunen met een vast bedrag, zodat wij minder tijd hoeven te besteden aan seculier werk en meer tijd kunnen steken in het uitreiken naar mensen in geestelijke en lichamelijke nood.

#### **Binnenkort: Evangeliseren in Kenia**

Van 5 tot 15 mei 2015 werkt Erwin namens Mission to the World/Stichting Afrika Zending mee met een plaatselijke evangelische gemeente in Kenia. Hij zal vijf evangelisatiebijeenkomsten leiden in een plaatsje net buiten Kisii in het oosten van Kenia.

We vragen uw gebeden dat deze tijd net zo vruchtbaar zal blijken als de afgelopen zendingsreis naar Malawi. We vragen ook uw gebed voor Erwins veiligheid, nu christenen en Europeanen in Kenia doelwit zijn van aanslagen door moslimextremisten.

Wilt u financieel bijdragen aan deze evangelisatiecampagnes in Kenia? Dan kunt u een gift overmaken

onder vermelding van 'Evangelisatie Kenia'.



#### **Gebed gevraagd**

Bid dat God wil voorzien in de financiële noden van Shingayi en Sevana. Bid voor een zegen op het Meisjesproject. Bid ook voor bescherming. Bid voor de Noodhulpvoorziening in Malawi. Bid voor een zegen op het medische werk dat Sevana heeft opgepakt. Bid voor Erwins reis naar Kenia. Bid dat God hem zowel op geestelijk als op werelds vlak zal beschermen. Bid dat de oogst van de evangelisatiecampagnes in Kenia groot zal zijn.

Wij wensen u Gods zegen toe.

#### **Het team**

In Nederland: Erwin, Peter en Roel

In Malawi: Shingayi en Sevana

#### **Giften:**

Wereldzending en omzien naar mensen in nood is een taak van elke volgeling van Jezus. Het is iets dat we samen doen met de middelen die we hebben. Uw giften zijn daarom hard nodig om de kinderen in de projecten te ondersteunen en voor de andere activiteiten van Mission to the World. U kunt uw gift, o.v.v. het project dat u wilt ondersteunen, overmaken naar:

**IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09**  
**t.n.v. Stichting Afrika Zending**  
**Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker**

Wilt u ook andere broeders en zusters in uw gemeente en omgeving aanmoedigen om het werk te steunen met een vast bedrag per maand? U kunt hen ook vragen of ze deze nieuwsbrief willen ontvangen en hun namen en emailadressen aan ons doorgeven.

NB De stichting heeft een ANBI beschikking.  
[www.afrikazending.nl](http://www.afrikazending.nl)  
[info@afrikazending.nl](mailto:info@afrikazending.nl)