

- Stichting Afrika Zending is onderdeel van Mission to the World, een gemeenschap van christenen die met God mee willen werken in Zijn missie van liefde, verlossing en verzoening in deze wereld, door discipelen te maken van mensen uit alle volken en naties en hen te onderwijzen om geheel volgens het onderwijs van Christus te gaan leven in geloof en liefde (Matt. 28:18-20; 1 Pet. 2:9).



Oktober/November 2013

*10 Want God is niet zo onrechtvaardig dat Hij vergeet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan Zijn Naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de gelovigen.
11 Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn.*

Hebreeën 6: 10-11

Lieve familie in Christus,

De laatste maanden zijn een echte vuurproef geweest voor ons in Malawi en ook voor het thuisfront. We hebben wel veel om dankbaar voor te zijn.

Als gezin gaat het goed met ons. Ethan is met pre-school begonnen en vindt het geweldig. Hij past goed in de groep en geniet met volle teugen. Hij krijgt het altijd voor elkaar om overal waar hij komt in het middelpunt van de belangstelling te staan. We zijn ook heel dankbaar dat het beter met Sevana's gezondheid gaat.

Goed nieuws

Een nieuwe bus is aangekocht voor het meisjeshuis met fondsen die via de Wilde Ganzen vorig jaar zijn geworven. Hiermee is een belangrijk gebed verhoord. Dank zij de bus is er nu altijd een betrouwbaar vervoermiddel beschikbaar, als de meisjes naar het



ziekenhuis moeten, voor het bezoeken van projecten, voor het doen van grote boodschappen en voor excursies en uitjes.

TV Team

In september kwam een televisiecrew opnames maken voor een documentaire over kindermishandeling in Malawi, waarbij ons project voor heksenkinderen veel aandacht kreeg. Sevana heeft het team wegwijs gemaakt in Malawi en met behulp van een verborgen camera zijn opnames

gemaakt van onder andere een valse profeet die kinderen ervan beschuldigde dat zij heksen waren. Er zijn ook opnames bij ons tehuis gemaakt en Sevana is uitgebreid geïnterviewd. We zijn erg benieuwd hoe de documentaire er uiteindelijk uit zal zien en hopen dat ze de broodnodige aandacht voor dit maatschappelijk probleem gaat genereren.

Sport

Shingayi (Shingi) is begonnen met een sportbediening. Hij gebruikt zijn hobby basketbal om jongeren met het evangelie te bereiken. We hopen dat jongeren op deze manier Jezus zullen leren kennen als hun persoonlijke Heer en Verlosser.

Nieuwe directrice

In het tehuis voor de meisjes die van hekserij zijn beschuldigd is Mary Marko als nieuwe directrice aangesteld, zodat Sevana zich kan richten op het koffie- en theehuis dat ze heeft opgezet, om deels in haar eigen onderhoud te voorzien. Bovendien is ook dit een manier om mensen met het evangelie te bereiken in een informele setting. Misschien is het leuk om te vermelden dat Mary vroeger in het meisjeshuis voor misbruikte meisjes is opgevangen en zich na haar rehabilitatie en verschillende banen nu bij ons heeft aangemeld, om ons te helpen andere

meisjes te helpen. Sevana staat haar bij in raad en daad en blijft nauw bij het project betrokken.



Slecht nieuws

Het meisjeshuis voor seksueel misbruikte meisjes heeft de deuren moeten sluiten, omdat de hulporganisatie Word & Deed North America na Erwins terugkeer naar Nederland gestopt is met het ondersteunen van dit tehuis. Het huis opereerde al op een veel te laag budget, omdat vorig jaar al verschillende kleinere donoren waren weggevallen. Met het vertrek van Word & Deed North America zijn er geen fondsen meer om het personeel te betalen, plus het voedsel en schoolgeld van de meisjes. De meisjes zijn nu weer terug naar de gezinnen waar zij vandaan kwamen. Met de giften van individuele gevers via Afrika Zending in Nederland hopen we de meisjes te blijven helpen met schoolgeld en pastorale bezoeken, om zo te voorkomen dat ze weer in een situatie van misbruik terechtkomen. De situatie is erg nijpend.

De toekomst van het tehuis voor de kinderen die van hekserij zijn beschuldigd - staat menselijk gezien ook op losse schroeven, omdat ook daar de ondersteuning door Word & Deed is gestopt.

Gebed

We danken God voor het voorzien in een minibus en een nieuw huis voor het project en bidden nu voor

voldoende fondsen om dit project te kunnen voortzetten.

We bidden voor wijsheid in het nemen van moeilijke besluiten en het zoeken naar oplossingen in deze crisis. Bovenal bidden we voor geloofsvertrouwen en Gods leiding.

Met de liefde van Christus zegenen we u allen,

Shingayi, Sevana and Ethan Munjanja

Nabericht van het bestuur:

De grootste projectdonor 'Word & Deed North America' heeft de afgelopen week aangegeven de meisjeshuizen niet langer te kunnen ondersteunen. Zij hebben naar aanleiding van het noodgedwongen vertrek van Erwin naar Nederland helaas aangegeven geen vertrouwen te hebben in zendingswerkers van Afrikaanse afkomst.

We vinden het besluit van de donor heel jammer, omdat we 100 procent in de integriteit van Shingayi en Sevana geloven, maar we begrijpen dat de organisatie met andere Afrikanen minder goede ervaringen heeft gehad. We zijn nog in gesprek met hen, maar het lijkt er niet op dat zij op korte termijn van gedachten zullen veranderen. In Malawi gaat ons team kijken hoe ze kunnen voorkomen dat de meisjes terug moeten naar de gezinnen of gemeenschappen waar ze zo mishandeld zijn en reëel gevaar lopen. Help ons alstublieft!!

U kunt helpen door zelf een gift te geven, maar u kunt ons vooral helpen door ruchtbaarheid te geven aan onze noodoproep. Bijvoorbeeld door een oproep in uw kerk, uw kerk- of gemeenteblad, op uw website, of binnen familie of vriendenkring. Bovendien kunt u er van op aan dat van elke euro die voor de meisjeshuizen wordt gegeven ook 100 procent daar terechtkomt. Wij hebben namelijk geen betaalde krachten. Iedere werker wordt door giften die speciaal voor hem of haar zijn gelabeld ondersteund, en verder vanuit de algemene giften en eigen arbeid. Fondsen uit giften die voor projecten worden gegeven, worden nooit voor de persoonlijke inkomsten van onze werkers gebruikt.

Mission to the World

Girorekeningnummer 57 95 209

t.n.v. Stichting Afrika Zending

Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker

De Stichting heeft een ANBI beschikking.

KvK: 27193130

Website: www.afrikazending.nl

Voor aan- of afmelden voor de nieuwsbrief,
gelieve een mail te sturen naar bovenstaand
emailadres.