



*Meewerken met Gods plan samen met Zijn kerk*

Lieve zendingsvrienden,

Als bestuur wensen we u een gezegend en godvruchtig 2014. Door de vele (goede) ontwikkelingen binnen onze organisatie is deze nieuwsbrief wat later uitgekomen dan aanvankelijk bedoeld. Zo introduceerde Stichting Afrika Zending (SAZ) eind vorig jaar de nieuwe koepelnaam 'Mission to the World'. Die 'handelsnaam' is nu bij de Kamer van Koophandel officieel geregistreerd. Een belangrijke stap op weg naar een bredere visie voor onze stichting.

### **Wat is 'Mission to the World'?**

Het Engelse 'Mission to the World' kan vrij worden vertaald als 'Zending naar de wereld toe' en benadrukt dat het initiatief voor zending door God is genomen en dat wij met Hem mee mogen werken. Als organisatie kunt u zich Mission to the World voorstellen als een parapluconstructie waaronder verschillende zendingeninitiatieven een plaats kunnen vinden. Directeur Erwin van der Meer: "Mission to the World moet een optie zijn voor christenen met een bijzondere zendingvisie, die bij andere, meer traditionele, organisaties geen voet aan de grond krijgen. Natuurlijk kijken we als bestuur wel grondig naar de aangeboden initiatieven. We gaan niet zomaar alles doen. Ieder initiatief wordt getoetst aan de grondslag van de stichting en in gebed. En Afrika blijft vanzelfsprekend een streepje voor hebben. Daar liggen immers de wortels van de organisatie."

### **Huidige en nieuwe initiatieven**

Op dit moment vallen onder Mission to the World drie initiatieven. Allereerst natuurlijk het opvanghuis in Malawi voor kinderen die het slachtoffer zijn van uitbuiting en mishandeling. Dit project wordt gecoördineerd door Shingayi en Sevana Munjanja. Ten tweede de wereldwijde campagne om ritueel geweld tegen kinderen in Afrika te stoppen. Dit wordt gecoördineerd door Erwin van der Meer. Ten derde de bemoedigingsreizen naar Roemenië die door Peter Edelenbosch worden gecoördineerd.

Er is echter ook een begin gemaakt met twee nieuwe initiatieven. Om te beginnen: het uitreiken naar Afrikaanse immigranten en een ander initiatief dat is gericht op het Midden-Oosten. Er is ook zicht op een project, gewoon 'thuis' in Nederland. Alle projecten doneren tien procent van al hun inkomsten aan het algemene fonds voor bank- en administratieve kosten, maar ook om een reserve op te bouwen, zodat bij geldtekort een project uit de brand kan worden geholpen. De overige 90 procent komt het project direct ten goede. Ook kan de ondersteuning van de zendingen zelf het doel zijn. Het feit dat Mission to the World alleen met vrijwilligers werkt, maakt het mogelijk om de overheadkosten heel laag te houden.

### **Zending en gemeente**

Ook op een andere manier wil Mission to the World een bredere rol spelen. In de visie van het bestuur moet naast het faciliteren van zending een tweede doel van de organisatie zijn om christelijke gemeenten in Nederland weer voeling met het concept Zending te geven. Erwin van der Meer: "De raison d'être van de christelijke gemeente is: getuige zijn, zending dus. Ik zou het mooi vinden als Mission to the World gemeentes kan helpen om die identiteit terug te vinden." We hopen hier vorm aan te geven met spreekbeurten, seminars en bijvoorbeeld oriëntatierizen voor aspirant-zendingen. Reeds is het mogelijk voor jongeren om een periode te komen helpen bij één van onze projecten of bij een bevriende gemeente in Afrika.



**Bijbelstudie in de koffiebar met Shingayi (links-voor)**

### [Project Shingayi en Sevana Munjanja in Malawi](#)

Shingayi en Sevana werken onder de vlag van Afrika Zending/Mission to the World in Malawi. Naast het

zorgen voor het project voor mishandelde meisjes, zijn ze ook actief op het gebied van vriendschaps-evangelisatie en het toerusten van andere christenen. Shingayi maakt onder meer gebruik van zijn basketbal-kwaliteiten om zo jongeren te bereiken. Omdat de giften voor Sevana en Shingayi minder dan 200 euro per maand bedragen, komen zij ongeveer 600 euro per maand tekort. Zij hebben nu een koffiebar/lunchroom geopend in Blantyre om in hun eigen onderhoud te kunnen voorzien. Tegelijkertijd wordt deze locatie voor Bijbelstudie gebruikt en voor evangelisatiedoelinden. Onder de bezoekers bevinden zich vaak ook collega-zendingen. De koffiebar krijgt zo een netwerkfunctie.

#### Project Meisjeshuis voor mishandelde meisjes in Malawi

In het opvanghuis voor mishandelde meisjes gaat het goed. Een paar meisjes hebben aan het einde van 2013 het huis verlaten, omdat ze zich sterk en weerbaar genoeg voelden om op eigen benen te staan, of omdat terugkeer naar de familie weer mogelijk was. Het is ons gebed dat zij sterk zullen blijven staan in hun geloof en niet opnieuw de leugen gaan geloven die de maatschappij hen had opgelegd; dat zij onverbeterlijke heksen of hoeren zouden zijn.



In het meisjeshuis

Helaas hebben we een ouder meisje moeten vragen terug te gaan naar haar familie, omdat zij dusdanig onhandelbaar was dat de andere kinderen er te veel onder leden. Er zijn ook weer nieuwe meisjes om hulp komen vragen. Momenteel zijn er drie nieuwe hulpvragen in behandeling. We moeten echter heel voorzichtig zijn, want het komt nogal eens voor dat kinderen onder valse voorwendselen worden gebracht, zodat ze gratis verzorgd kunnen worden en naar school kunnen gaan, terwijl ze helemaal niet echt een

slachtoffer zijn van mishandeling. We willen ten slotte langs deze weg onze collega-zendinge Truus Ringelberg bedanken die nu al ruim een jaar trouw wekelijkse Bijbelstudies doet met onze meisjes. Zij is een voormalig GZB-zendinge en werkt nu onder Stichting Timotheos. We zijn heel blij met haar hulp en input voor de levens van de meisjes.

#### Project Roemenië

Al vele jaren lang gaan teams uit Nederland een aantal weken naar Roemenië om de allerarmsten daar materieel te helpen, hen te bemoedigen en pastoraal bij te staan. Daarnaast bezoeken we voorgangers om hen te bemoedigen en te ondersteunen.

#### Project Midden-Oosten

Vanwege de situatie in de landen in het Midden-Oosten kunnen we niet met naam en toenaam noemen in welke landen we actief zijn. Het doel is echter bemoediging van de christenen in deze landen, die vaak onderdrukt worden.

#### Project Erwin van der Meer

Erwin: "God is getrouw en Zijn plannen falen niet. Ook doet Hij alles meewerken ten goede voor wie Hem liefhebben. Dit heb ik de afgelopen jaren steeds weer mogen ervaren. Ik ben nu net terug uit Malawi, waar ik afscheid heb genomen van het zendingswerk en de zendingswerkers daar. Het waren drie fijne weken, waarin ik me zo thuis voelde tussen de lieve vrienden en collega's, en natuurlijk ook bij mijn oudste dochter Sevana en haar gezin. Kleinzoon Ethan was niet bij me weg te slaan en het was een heerlijk samenzijn. Het was ook hartverwarmend om een stukje vrucht van al de jaren moeizame arbeid te zien in de vorm van veranderde levens. Met name het ontmoeten van een meisje van het eerste uur, toen ik net het opvanghuis voor meisjes had opgericht, was erg fijn. Zij is inmiddels gelukkig getrouwd, heeft een kindje en kwam samen met haar man langs voor een fotoshoot met haar 'vader'."

"Terug in Nederland is het voor mij zaak om met Gods hulp het goede voor het land te zoeken. Gods advies aan de ballingen in Babylon heeft mij met name erg aangesproken: 'Bid voor het land en zoek haar voorspoed en vrede tot ik jullie terugbreng' (Jeremia 29: 4-14). Naast af en toe een spreekbeurt ben ik steeds meer betrokken op pastoraal vlak zowel in Nederland,

als in Ierland en in andere landen via internet. Daarnaast blijf ik op afstand de campagne coördineren om het ritueel geweld tegen kinderen in Afrika tegen te gaan in samenwerking met andere activisten in Malawi, Oeganda, Kongo en Nigeria. Ik ben ook op zoek naar een (part-time) baan om mijn bediening te ondersteunen en beter in mijn onderhoud te kunnen voorzien. Ik zou het liefst full-time in de bediening staan maar net als Paulus soms een tijd tenten moest maken als de gemeente van Christus niet in zijn onderhoud kon voorzien moet ik dit nu ook een tijdje doen. Ik zou ook graag meer willen doen onder Afrikaanse migranten in Europa en ben me daarop aan het oriënteren in Ierland en Nederland."



Erwin in Dublin, Ierland

### Namens het bestuur

Als bestuur van Mission to the World/Afrika Zending zijn we enthousiast over de nieuwe koers die we zijn ingeslagen en we geloven dat God ons daarin voorgaat. Tegelijkertijd roepen wij u op als deel van het Lichaam van Christus met ons mee te werken door middel van uw giften, gebeden en praktische hulp, zodat we samen God en de mens in nood mogen dienen en zo de wet van Christus gehoorzamen.

Giften kunnen worden bestemd voor de volgende projecten:

- Project Shingayi en Sevana in Malawi
- Project meisjeshuis Malawi
- Project Roemenië
- Project Midden-Oosten
- Project Erwin van der Meer
- Project Campagne tegen ritueel geweld

Daarnaast kunt u natuurlijk ook besluiten om gewoon een algemene gift over te maken en dan kijken wij als bestuur waar de gave het meest nodig is.

We vragen u ook om alle projecten en de werkers in het veld in uw gebeden mee te nemen.

We bidden u als mede-arbeiders in Gods wijngaard Zijn rijke zegen toe.

### Het bestuur

#### Mission to the World

IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09  
t.n.v. Stichting Afrika Zending

Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker

De Stichting heeft een ANBI beschikking.

KvK: 27193130

Website: [www.afrikazending.nl](http://www.afrikazending.nl)

Email: [info@afrikazending.nl](mailto:info@afrikazending.nl)

Voor aan- of afmelden voor de nieuwsbrief, gelieve een mail te sturen naar bovenstaand emailadres.