

12 allen die in verbondenheid met Christus Jezus God willen dienen in hun leven, zullen vervolgd worden.

2 Timoteüs 3: 12

Lieve zendingvrienden,

Het is een geweldig voorrecht om samen met God te mogen werken in deze wereld en Zijn liefde voor de mensheid te tonen. Het is heerlijk om mensen te helpen Zijn liefde, vergeving en herstel te leren kennen. Met blijdschap en dankbaarheid dragen we zo de geweldige boodschap van Jezus uit die onze eigen levens zo ingrijpend heeft veranderd.

Zoals de bovenstaande tekst goed beschrijft, is het leven met Jezus en voor Zijn evangelie niet zonder weerstand. We zijn gewikkeld in een enorme strijd tegen geestelijke machten die door mensen heen en via structuren in onze maatschappij het evangelie tegenwerken (Efeze 6: 10-18). Gelukkig zijn we als we in de verdrukking onze ogen op Jezus gericht houden. Dan kunnen we als het ware over de woeste golven wandelen, zoals Petrus ooit mocht doen. Maar zodra onze ogen van Jezus af gaan en de bange omstandigheden ons hart vervullen, zinken we weg in wanhoop. Maar Hij blijft trouw, zelfs als wij ons vertrouwen tijdelijk in angst verliezen.

Als wij de hoop verliezen en zelf niet meer het geloof kunnen opbrengen om ons op Jezus te richten, strekt Hij Zijn liefdevolle hand uit en trekt Hij ons uit de ellende. Vaak gebruikt Hij hier andere mensen voor. Het is daarom ons gebed dat Hij u en ons zal gebruiken om ons niet van wegzinkende mensen af te keren, maar naar hen uit te reiken in liefde, zoals Hij dat ook bij ons heeft gedaan.



Peter in Namiyango, Blantyre

### **Peter R. De Vries**

Vrijdag 16 mei om 21.30 uur is ons opvanghuis voor de zogenaamde heksenkinderen in het tv-programma 'Peter R. De Vries: Over de Grens' in beeld gekomen. In de opname wordt ook weergegeven hoe deze valse beschuldigingen worden gedaan door zogenaamde voorgangers of profeten die op geld uit zijn. Hoewel het schokkend blijft om te zien, hopen we dat deze uitzending ertoe zal bijdragen dat meer mensen en organisaties iets voor deze meisjes gaan doen. De organisatie Kidsrights heeft in ieder geval al toegezegd een eenmalige gift over te maken en dat is broodnodig voor dit noodlijdende maar zeer belangrijke project.

Uitzending gemist? Kijk dan op [http://www.npo.nl/peter-r-over-de-grens/16-05-2014/TROS\\_1357978](http://www.npo.nl/peter-r-over-de-grens/16-05-2014/TROS_1357978).

Mei/Juni 2014

### **Nieuws uit het veld**

Shingayi en Sevana werken heel hard in Malawi om zowel in hun onderhoud te voorzien als voor de projecten te zorgen. Iedereen die langere tijd in Malawi heeft geleefd, weet hoe moeilijk dit soms kan zijn met alle bureaucratie en corruptie, maar ook juist omdat er zoveel hulpbehoevenden zijn en je maar beperkte middelen hebt om mensen in hun nood bij te staan.

Ook in het project voor mishandelde meisjes moeten vaak moeilijke keuzes worden gemaakt. Omdat de inkomsten nog steeds onvoldoende zijn is er nu een intake stop van kracht. Er zijn nu 5 meisjes in het huis en er kunnen niet meer meisjes worden toegelaten tot dat daar voldoende fondsen voor zijn. De opvang- en rehabilitatiekosten per meisje in Blantyre zijn ongeveer 50 tot 60 euro per maand. Dit is omdat de faciliteiten en de scholen in de stad een stuk beter, maar ook duurder zijn. In vergelijking kost het helpen van een kind op het platteland of in home based care slechts 30 euro.

Ondanks alle bezuinigingen kan het project nog maar net aan rondkomen en zoals het er nu naar uitziet zal het huis in juli zijn deuren sluiten tot er voldoende giften binnen komen om het project goed te kunnen runnen.

### **Koffiebar: Afro Lounge**

Sevana en Shingayi zijn voor hun persoonlijk inkomen voor 80 tot 90 procent op de koffiebar/lunchroom aangewezen die zij begin dit jaar in Blantyre hebben geopend. Hoewel ze er net van kunnen rondkomen vragen we gebed dat deze nog beter zal gaan lopen, zodat zij voldoende overhouden om anderen te kunnen helpen. Bovendien is de koffiebar een uitstekende plek waar mensen in contact kunnen komen met het evangelie en ook een ontmoetingsplek voor christelijke werkers.

### **Project: Bediening Erwin van der Meer**

Voor iemand die twintig jaar lang in de bediening in Afrika heeft mogen werken en daar God geweldig aan het werk heeft mogen zien, is het niet makkelijk geweest om nu rustig aan te doen, zodat ik innerlijk kon genezen. Onlangs sprak God me er echter op aan dat geen enkele liefdevolle vader zijn kind zal laten doorwerken in zijn veld als het gewond is geraakt. Hij zal zijn kind in veiligheid brengen en zorgen dat het kan herstellen en weer op krachten komen. Daarna mag hij stapje voor stapje weer iets gaan doen, maar niet te veel tegelijk, tot hij volledig weer op krachten gekomen is. Ik ben dankbaar dat ik reeds in diverse gemeentes in binnen- en buitenland heb mogen dienen door prediking en zie uit naar wat nog gaat komen. Verder blijf ik natuurlijk betrokken bij de wereldwijde campagne tegen ritueel geweld tegen kinderen, waarin ook de uitzending van Peter R. de Vries past. Ook komt binnenkort een gezamenlijk artikel uit van mij en mijn goede vriend Dr. Fabulous Moyo in een veel gelezen theologisch blad in Afrika. We schrijven daarin over hoe de gemeente van Christus in Afrika het beste met het heksenkinderenprobleem kan omgaan: 'The African Journal of Evangelical Theology: The Christian Church and Witchcraft Accusations in Africa'; AJET 33.1 (2014).

Tenslotte ben ik dankbaar en blij dat het wat beter begint te gaan met Emma en Sophie. Ik dank God ook voor de geboorte van mijn eerste kleindochter Grace Joria Fletcher op 21 mei. Dochter van Samantha en Bussbell.



Erwin

## Gebedsnieuws

We danken God voor de zendingsreis die Peter Edelenbosch mocht maken naar Roemenië om daar de gelovigen te bemoedigen, materieel te helpen en met het woord te dienen.

Erwin zal in juli een presentatie houden in Glasgow en daar spreken in de Anglicaanse kerk. We vragen hier gebed voor.

We bidden dat Shingayi en Sevana's inkomen van de koffiebar zal verbeteren, zodat zij ook meer kunnen uitdelen.

We vragen u ook om alle projecten en de werkers in het veld in uw gebeden mee te nemen. Met name het opvanghuis in Malawi verkeert in ernstige financiële problemen. Het zal heel verdrietig zijn als dit moet sluiten, omdat er onvoldoende mensen te vinden zijn in het rijke Nederland die financieel helpen.

We bidden u als medewerkers in Gods wijngaard Zijn rijke zegen toe.

Het bestuur

## Giften:

Uw giften zijn hard nodig om de kinderen in de projecten te ondersteunen en ook voor de andere zendingsactiviteiten van Mission to the World. U kunt uw gift overmaken naar:

IBAN: NL15 INGB 0005 7952 09  
t.n.v. Stichting Afrika Zending  
Leeuwenberg 2, 2641MD, Pijnacker

U kunt in de omschrijving ook een specifiek project of zendingswerker noemen dan gaat uw gift naar die bediening.

Wilt u ook andere broeders en zusters in uw omgeving aanmoedigen om het werk te steunen met een vast bedrag per maand?

Wij danken u hartelijk voor uw hulp.

N.B. De stichting heeft een ANBI beschikking.

Website: [www.afrikazending.nl](http://www.afrikazending.nl)

Email: [info@afrikazending.nl](mailto:info@afrikazending.nl)

Voor aan- of afmelden voor de nieuwsbrief, gelieve een mail te sturen naar bovenstaand emailadres.