



"Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen" Mat. 28:19

Nieuwe naam

Stichting Afrika Zending gaat verder onder een nieuwe naam, namelijk 'Mission to the World', vrij vertaald Zending naar de Wereld toe. Deze naam is heel bewust gekozen, omdat we onder zending niet zozeer een activiteit van mensen, kerken en christelijke instanties verstaan, maar juist zien als een initiatief en activiteit van God tot verlossing van mensen in deze wereld. Hier wil Hij graag het hele lichaam van Christus, Zijn gemeente, bij betrekken.

Reeds vanaf de zondeval was God in Zijn liefde en goedheid gemotiveerd om de hele mensheid en schepping te verlossen van zonde, verderf en dood. De komst van Christus, zijn voorbeeld, onderwijs en verlossingswerk aan het kruis, opstanding en hemelvaart is centraal in dit verlossingsplan. God heeft een diep verdriet over al het kwaad en onrecht in de wereld en zou er net als in de dagen van Noach graag een einde aan maken, maar in Zijn liefde en geduld verdraagt hij het kwaad in de wereld nog wat langer om de mensheid nog een kans te geven om zich met Hem te verzoenen (2 Petr. 3: 9).

God heeft ervoor gekozen om Zijn grote daden van liefde en Zijn uitnodiging tot verzoening te verkondigen aan de gehele mensheid door Zijn geliefde kinderen in deze wereld (1 Petr. 2: 9). Jezus zegt tot ons *allen* "zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik u." (Joh. 20: 21) en "Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen." (Matt. 28: 19).

Zending is daarom Gods project en is gericht op de hele wereld. Wij willen daarom een gemeenschap zijn van christenen die in liefde en trouw met onze Vader mee werken in Zijn verlossingswerk waar ter wereld Hij ons ook heeft geplaatst. Door de werking van de Heilige Geest in ons leven kunnen we allereerst getuigen zijn van Christus en de kracht van Zijn evangelie in woord, daad, gedachte en houding (Hand. 1: 8). We kunnen zo werkelijk de vrucht dragen die God wil dat we dragen, namelijk de vrucht van Zijn liefde en waarheid in ons leven in de vorm van liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid,



Vriendenbrief Augustus 2013

geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit is een vrucht die we niet zelf kunnen cultiveren, maar die door Christus in ons wordt bewerkt door Zijn Geest als we in Hem blijven in liefdevolle gehoorzaamheid aan Zijn onderwijs (Joh. 15: 1-10). Als we van uit die gesteldheid vrucht dragen in ons leven kunnen we vanuit een diepe innerlijke overtuiging anderen uitnodigen om zich met God te verzoenen en net als wij leerlingen van Jezus Christus te worden (2 Kor. 5: 14-21).

We noemen onszelf daarom 'Mission to the World' om blijk te geven van het feit dat we, samen met u, met onze Vader mee willen werken in Zijn verlossingswerk.

Projecten in Afrika

De projecten in Afrika die we voorheen als Stichting Afrika Zending ondersteunden blijven gewoon door gaan onder leiding van onze werkers daar, Shingayi en Sevana Munjanja. We zijn heel blij mee te kunnen delen dat na jaren lang te zoeken en te bidden voor een psychologe die onze meisjes in eigen taal kan begeleiden zij onlangs een Malawiaanse christen psychologe hebben gevonden die graag wil komen helpen. We zijn super dankbaar voor deze gebedsverhoring.



De meisjes vlechten de haren van Nederlandse vrijwilligers!

Giften voor de projecten in Afrika kunnen ook nog steeds gewoon naar de rekening van Stichting Afrika Zending worden over gemaakt.

Afstand nemen van het verleden

Met een nieuwe naam en een nieuwe koers willen we als gemeenschap geen ballast uit het verleden meenemen. Als bestuur willen we duidelijk afstand nemen van de daden van het oude bestuur, dat precies een jaar geleden Erwin en het werk van Stichting Afrika Zending in diskrediet heeft gebracht met vele nare gevolgen. Wij hebben hen op een aantal fronten nalatig bevonden, zowel geestelijk als bestuurlijk. We achten het met name onethisch en onprofessioneel dat zij nooit de moeite hebben genomen om de verhalen van Laura te verifiëren.



Erwin met Emma en Sophie op bezoek bij Willie en Kitty Tafatata uit Malawi die nu een paar weken in Nederland verblijven.

Zij hebben ondermeer na gelaten om contact op te nemen met de volwassen gezinsleden, die de afgelopen 10 jaar met Erwin en Laura hebben geleefd. Ook hadden zij met collega zendelingen en voorgangers in Malawi contact op kunnen nemen of met regelmatige bezoekers die meerdere maanden bij Erwin en Laura in huis hebben verbleven.

Had het toenmalig bestuur destijds oprecht moeite gedaan om de waarheid boven water te halen in plaats van te proberen hun vooroordelen bevestigd te krijgen, dan zouden ze zonder twijfel tot geheel andere conclusies zijn gekomen. Zij hebben het getuigenis van de aanklager klakkeloos als waar aangenomen en toen Erwin een geheel ander verhaal had werd hem dit kwalijk genomen. Op straffe van uit huis zetting, het niet mogen omgaan met zijn kinderen en een smeercampagne aan zijn broek werd Erwin onder enorme druk gezet om tegen waarheid en geweten in te gaan en maar toe te geven. Zo was

het er tenslotte al jaren aan toe gegaan in huize van der Meer. Toen Erwin uiteindelijk niet langer bereid bleek om tegen geloof en geweten in te gaan kreeg hij een echtscheiding voor zijn kiezen, een smeercampagne en heel veel tegenwerking van een bestuur wat zich tegen hem keerde.

Het gedrag van Laura begreep Erwin wel een beetje want daar had hij vaker mee te maken gehad. Echter dat het toenmalig bestuur daarin mee ging zoveel tegenwerking gaf maakte dat Erwin juist daar uiteindelijk emotioneel aan onder door ging en in een emotionele en geestelijke crisis belandde. Toen hij hen in een boze brief confronteerde met hun kwalijke gedrag grepen zij aan als een goede gelegenheid om het spreekwoordelijke "zinkende schip" te verlaten. Sommigen hebben Erwin nog een trap na gegeven door mee te doen aan de smeercampagne tegen hem en droegen er zo aan bij dat een aantal gemeentes en individuele gevers op het verkeerde been werden gezet en stopten met hun ondersteuning met als gevolg een bijna 90% daling in de inkomsten.

Het is onze conclusie dat het onrechtvaardig is om op basis van een enkele aanklager-getuige iemand te veroordelen. Het is ook zo dat zelfs als Erwin werkelijk schuldig zou zijn geweest aan alle beschuldigingen die zijn gemaakt (en daar is geen enkel bewijs voor aangevoerd, enkel roddel en achterklap), hij het nog steeds verdiende om met respect, liefde en zorg behandeld te worden. Het woord van God is duidelijk dat hij in dat geval zachtmoedig terecht moeten worden gewezen in plaats van de harde en kille behandeling die hij ontving (Gal. 6:1-5). De betrokkenen hadden beter het onderwijs van Christus kunnen na volgen (Matt. 7:1-5; 25:40, 45; Joh. 6:31).

Aanvulling van Erwin

Erwin wil aan het bovenstaande toevoegen dat ook al werd hij onheus van allerlei dingen bejegend hij gaandeweg gaan is gaan beseffen dat hij wel op een aantal andere punten nalatig is geweest, zowel naar God toe als naar zijn gezin toe en dat hij zo de vijand de kans gaf om zijn kwaad te doen. Hij heeft dit naar God toe, de familie toe en het huisgezin van God toe beleden en waar mogelijk dingen recht gezet. Een geanonimiseerde samenvatting van deze belijdenis staat op:

<http://persoonlijk1968.blogspot.nl/>

Afrika-dag in Stoke-on-Trent

In juli was Erwin de hoofdspreker tijdens een Afrika-

dag bij de Hanley Baptistengemeente in Stoke-on-Trent, een plaatsje in de buurt van Manchester. Erwin deed onder andere een presentatie over de vervolging van heksenkinderen in veel Afrikaanse landen. Het publiek, dat zeker voor de helft van Afrikaanse afkomst was, was erg geraakt en er werd nog veel nagepraat na de dienst.

Documentaire Peter R. De Vries

De afgelopen week hebben we te horen gekregen van een organisatie die zich inzet voor de rechten van kinderen in de wereld dat de bekende documentaire maker Peter R. De Vries een documentaire wil maken over ons werk onder de hekseninkinderen in Malawi. De aanleiding was Erwin's artikel wat in Juni 2013 gepubliceerd is in een vakblad in Australië voor Africa specialisten. Begin 2012 overwogen we of we zelf een documentaire konden maken om mensen in Afrika en wereldwijd bewust te maken van de kwalijke gevolgen van het bestempelen van kinderen als heks of tovenaars. Door de hele crisis als gevolg van Laura's besluit om bij Erwin weg te gaan was er uiteindelijk geen geld meer over om zoiets te kunnen doen. Het lijkt er op dat nu als nog onze gebeden worden verhoord en onze droom boven bidden en denken vervuld gaat worden.

Project Auto

Een andere droom is ook werkelijkheid geworden. We hadden al langere tijd een goede project auto nodig voor het werk in Malawi. We hadden de voorkeur voor een minibus zodat we de meisjes in de projecten ook mee kunnen nemen op uitjes. In Zijn trouw heeft God hierin voorzien door middel van de Wilde Ganzen en hebben we deze maand de benodigde fondsen van hen in Malawi ontvangen. U begrijpt dat we allemaal heel bemoedigd zijn door de ene gebedsverhoring na de andere en we zien enthousiast uit naar wat onze grote God nog meer gaat doen.



De meisjes van het rehabilitatie huis voor seksueel misbruikte meisjes in een minibus tijdens een excursie.

Ondersteuning fulltimers

Als zendingsbewuste gemeenschap beschouwen we alle christenen als getuigen van Christus in deze wereld. Samen met al Gods kinderen hebben we het voorrecht gekregen om mee te werken met onze liefhebbende hemelse Vader in Zijn verlossende en heelmakende zendingswerk in deze wereld. We beseffen dat niet iedereen geroepen is om dit fulltime te doen maar als medeleden van het Lichaam van Christus zijn we wel verantwoordelijk om de fulltimers te ondersteunen, of dit nu een herder, leraar of evangelist in eigen gemeente of omgeving is, of iemand die geroepen is om naar andere landen te gaan om met onze ondersteuning daar met God mee te werken. We kunnen als individu natuurlijk niet iedereen ondersteunen, maar we kunnen wel aan de ondersteuning van één of meerdere fulltimers mee werken en op die manier deel zijn van wat zij doen. Als gemeenschap van zendingsbewuste christenen roepen we daarom u allen op om ook hierin trouw met God mee te werken en te zorgen dat sommigen binnen het huisgezin van God kunnen worden vrij gezet om zich 100 procent op het evangelie kunnen richten zonder voortdurende zorgen over hun onderhoud in het heden of in de toekomst (pensioen, aow etc...).

We willen er in alle nederigheid op wijzen dat iemand al kan worden vrij gezet voor full-time dienst met een vriendenkring van Een groepje trouwe ondersteuners nodig die samen 1500 euro per maand bruto bijdragen. Dit kunnen 10 personen zijn die 150 euro bij dragen, of 15 die 100 euro bij dragen of 30 die 50 euro per maand bij dragen. Na aftrek van belasting en sociale verzekeringen heeft de fulltimer ongeveer een inkomen gelijk aan het minimum loon. Net als dat elke straaljagerpiloot in de lucht 20 tot 30 mensen ondersteunend personeel nodig heeft om zijn/haar missie uit te voeren, zo is dat ook met betrekking tot fulltime werk binnen het Koninkrijk van God.

Voor degenen die onder onze vlag werken in het evangelie hanteren wij bovenstaande richtlijn maar we moedigen de kring van medezendingen wel aan om meer te doen dan alleen financieel bij te dragen en ook persoonlijk nauw betrokken te blijven in gebed, vriendschap, solidariteit. We verwachten ook van fulltime zendingen die onder onze vlag werken dat zij hun achterban goed op de hoogte houden.

Shingayi en Sevana

Onze huidige fulltimer is Shingayi Munjanja (echtgenoot van Erwin's oudste dochter Sevana) die

de verantwoording draagt voor de goede uitvoering van alle projecten in Malawi. Shingayi wordt in zijn werk bijgestaan door zijn vrouw die daarnaast ook moet werken om in hun onderhoud te voorzien. Shingayi richt zich ook op woordverkonding en op (vriendschaps-) evangelisatie.

Shingayi en zijn gezin worden nu tijdelijk gedeeltelijk vanuit een noodfonds ondersteund, maar hebben een vriendenkring nodig die hen maandelijks trouw ondersteunen en zich zonder zorgen te wijden aan het evangelie.



Shingayi, Sevana en Ethan

Erwin in Nederland

Erwin wil zich ook het liefst full-time blijven inzetten voor het evangelie maar heeft momenteel helemaal geen inkomsten. Hij teert op dit moment op het laatste restje van zijn aow in en is hard op zoek naar een parttime baan voor zijn onderhoud. Hij zou zich het liefst weer 100 procent inzetten in prediking en onderwijs in Nederland en daarbuiten. Hij heeft daarvoor echter of een baan in kerkelijk/christelijk werk nodig, of een vriendenkring die hem met bruto 1500-00 euro per maand trouw kan ondersteunen.

Als God het in uw hart legt om deel uit te gaan maken van de persoonlijke kring van ondersteuners, dan kunt u dit via een automatische overschrijving naar de

rekening van Stichting Afrika Zending doen o.v.v. Persoonlijke ondersteuning Shingayi en Sevana; of Persoonlijke ondersteuning Erwin. We vragen u wel om hier persoonlijk de werkers over te informeren zodat zij u van persoonlijk nieuws op de hoogte kunnen houden. U kan ook een afspraak maken om nader kennis te maken.

U kunt Erwin van der Meer emailen op:
africaoutreach@gmail.com.

U kunt Shingayi en Sevana Munjanja emailen op:
siavcg2003@hotmail.com.

Dankzegging & Gebed

We vragen u om met ons God te danken voor Zijn trouw en voorzienigheid. We vragen u ook om voorbede te doen voor de noden die er nog zijn en eventueel zelf met God te overleggen of u daar verder nog iets aan mag doen.

Dankpunten:

- We danken God voor het genezingswerk dat Hij doet in de levens van de mishandelde meisjes in de projecten in Malawi en voor de nieuwe psychologe die komt meehelpen.
- We danken voor de nieuwe project auto
- We danken voor de geplande documentaire
- We danken God voor de bekering, genezing, het herstel en de verandering die Hij in het leven van Erwin heeft gebracht. We blijven tevens bidden voor herstel in de levens van Laura en de kinderen.

Voorbede:

- We bidden voor een vernieuwing van het zendingsbewustzijn onder alle christenen wereldwijd en dat we als gemeenschap daar wereldwijd effectief aan mogen bijdragen.
- We bidden dat Erwin in staat zal worden gesteld om zich zonder financiële zorgen full-time in te kunnen zetten voor het evangelie wereldwijd.
- We bidden dat Sevana en Shingayi ook voldoende financiële middelen zullen ontvangen zodat zij effectief kunnen werken in de zendingsprojecten in Malawi.

We bidden voor de relatie met de donor Word and Deed North America die niet erg blij waren met Erwin's vertrek naar Nederland. Sinds zijn vertrek is hun relatie met onze werkers in Malawi nogal stroef. Er zijn helaas ook Malawiaanse werkers in de Malawiaanse afdeling van Word & Deed die deze situatie uit proberen te buiten om hun eigen belangen te dienen. Dit gaat helaas ten koste van de meisjes is de projecten. Wilt u bidden dat Gods zal ingrijpen in deze situatie.

Zegenbede

Het bestuur en alle werkers van Mission to the World bidden u Gods rijke zegen toe, zodat u samen met ons in Gods wijngaard kunt dienen.

Mission to the World

Contact:

Post: Prinsegracht 72, 2512 GB, Den Haag
Email: [missiontotheworld\(at\)outlook.com](mailto:missiontotheworld(at)outlook.com)
[Info\(at\)afrikazending.nl](mailto:Info(at)afrikazending.nl)
Tel: 06-539 64 936 (Dhr. R. Bransma)
Web: www.afrikazending.nl

Donaties:

Wij danken u hartelijk voor uw giften. U kunt deze overmaken naar girorekening 57 95 209 (ING Bank) t.n.v. Stichting Afrika Zending, Prinsegracht 72, 2512 GB, Den Haag

De Stichting heeft een ANBI beschikking.
(KvK: 27193130)

Nieuwsbrief:

Voor aan- of afmelden in zake de nieuwsbrief, gelieve een mail te sturen naar [info\(at\)afrikazending.nl](mailto:info(at)afrikazending.nl)